

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONIANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

ELIZABETH

DE geweldige maritieme en koloniale macht van Spanje moest onvermijdelijk in botsing komen met Engeland. Men zegt van koningin Elizabeth dat zij ontdekte dat Engeland een eiland was. Men wist dit reeds twintig eeuwen lang, maar Elizabeth begreep er de volledige betekenis van en richtte er heel haar politiek naar. Zij voerde een « insulaire politiek » en wilde de zeeën beheersen...

I. «MERRY QUEEN».

ZIJ was de dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn en ze was vijftienvintig jaar toen zij, na de dood van Mary Tudor, koningin werd onder de naam Elizabeth I. Zij regeerde van 1558 tot 1603 en was zeer populair. Men noemde haar de « merry queen », de vrolijke koningin. Ze was groot, mager, ze had ros haar, ze was alles behalve mooi maar zeer koket. Ze bezat niet minder dan drieduizend jurken ! Ze was rad van tong, vloekte wanneer dit haar paste en deelde oorvegen uit aan haar ministers. Ze was een diplomaat, intelligent, realistisch. Men zei dat zij « de slechtste van alle vrouwen, maar de grootste van alle mannen was ».

II. - EEN GOUDEN EEUW

ELIZABETH regeerde als een despoot, maar zij bezat de kunst de afgevaardigden van het parlement zeep om de baard te strijken en hen de illusie te geven dat ze zeer belangrijk waren. In feite regeerde zij alleen, met de hulp van haar eerste en trouwe sekretaris Lord Cecil. Zij bekommerde zich om alles, zij moedigde de handel aan, maar ook de kunsten en de letteren. Een van de beroemdste mannen was Shakespeare.

III. SHAKESPEARE

HIJ was een van de grootste schrijvers die ooit hebben geleefd en je hebt beslist reeds een van zijn meesterwerken gezien, vermits zij op onze dagen nog steeds met evenveel sukses worden opgevoerd : « Koning Lear », « Macbeth », « Othello », « Hamlet » Iedereen kent deze woorden van Hamlet : « To be or not to be », « Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie... » En daar lag voor Engeland nu juist de knoop !

IV. - TE ZIJN OF NIET TE ZIJN

ELIZABETH reorganiseerde de financies van haar rijk en met de hulp van Thomas Gresham stichtte zij in 1570 de Beurs van Londen of Royal Exchange. Zij wilde dat men 's vrijdags vlees zou derven om de visvangst aan te moedigen en zij liet de armenwet stemmen, waarbij de parochies er mee gelast waren de armen te voeden en werk voor hen te zoeken. Zij riep kundige Vlaamse wevers naar Engeland en zij lei de grondslagen van de metaalindustrie.

V. - DE ZEE

ELIZABETH streefde naar de heerschappij op zee en zond haar zeelui op ontdekking en verovering uit. John Davis ontdekte de oostkust van Groenland en de naar hem genoemde Davistraat. Raleygh stichtte Virginia, de kolonie van de Virgin-Queen, de maagdelijke koningin. Drake schuimde de Spaanse havens van de Nieuwe Wereld af en maakte de galjoenen buit die met goud beladen naar Sevilla voeren. Philips II protesteerde. Elizabeth beloofde Drake te straffen. Toen deze laatste aanlei in de haven, stapte zij aan boord en beval hem te knielen. Ze nam zijn zwaard en sloeg hem tot ridder !